

11 november 2013 – Sint Maarten Optocht

1^e Sint Maarten optocht met fakkels en lampionnen vanaf buurtcentrum Amerika naar het Klokhuis. Daar vertelde Sint Maarten het verhaal en is er warme chocomelk voor iedereen.



November 2013- Bloembollen planten

Het 3^e jaar bloembollen planten, georganiseerd door Jurgen van Staaden, wordt inmiddels een traditie. Daar helpen wij natuurlijk graag aan mee door buurtbewoners en kinderen te mobiliseren!



November 2013 –Tekeningenactie voor Sleeheuvel

Naar aanleiding van geluiden van ouders en kinderen dat zij in Almere Poort een heuvel misten om in de winter op te sleeën startte we een tekeningenactie op alle basisscholen in Poort voor een Sleeheuvel in het park. De ruim 300 tekeningen werden door de kinderen aan de wethouder aangeboden en een tijdelijke sleeheuvel werd nog in december gerealiseerd vlak buiten het park. In 2014 is de sleeheuvel in het park bij de Playground een feit! Nu hopen op sneeuw!



December 2013 – Kerstboom in het park planten

Het park had al heel veel bomen, alleen nog geen kerstboom. Dat was in samenwerking met de gemeente en BSO de Hooiberg zo geregeld! Met een aantal mamma's gingen we met boompalen in de weer voor de stevigheid (oef!) en daarna met de kids versieren maar! In 2014 komen er geen kerstballen maar vetbollen in de boom te hangen voor alle lieve parkvogels.



Januari/februari 2014 – Rozenactie/aanleg rozentuin

Een grote rozenkwekerij in Almere Buiten hield na 10 jaar op te bestaan. Wij mochten 3000 rozen een 2^e leven geven in het park. Met een grote groep burens en belangstellenden van binnen en buiten Almere Poort in de weer met aanhangers, een vrachtwagen en het geleende busje van het Voedselloket, om de rozen hierheen te krijgen. Een erg spontaan project, met een geslaagde uitkomst en geweldige samenwerking met de gemeente!



Maart 2014- Actie Ons Cascadepark Schoon

In het kader van de landelijke dag 'Nederland Schoon' organiseerden wij 'Ons Cascadepark schoon' en gingen er met een aantal buurtbewoners en kinderen op uit om het park te verlossen van zwerfvuil. 1,5 uur en 6 grote vuilniszakken laten was de missie geslaagd! Ook in 2015 gaan we deze actie voortzetten in samenwerking met de scholen.



Maart 2014- Boomplantdag

Tijdens de nationale boomfeestdag plantte we met BSO's de Hooiberg en de Kleine wereld in de rozentuin uitlopende kastanjes en babyboompjes.



April 2014- Paaseieren zoeken in het Cascadepark

Een uurtje vertier voor zowel jong als oud. Team paashaas gaat hier natuurlijk een nieuwe traditie van maken!



April 2014 – 1^e Koningsdag

Al 2 jaar was er tijdens Koninginnedag een gezellige kledjesmarkt op het evenementenplein bij het Klokhuis. Dit jaar deden wij samen met Kinderdagverblijf Kids Stories de organisatie en communicatie. Elk jaar wordt het weer een stukje drukker en gezelliger! Zelf verkochten we hutspotpakketten waarbij de opbrengst in de buurtkas ging.



Mei 2014 – Dag van de courgette

Deze van oorsprong Italiaanse feestdag past ook prima in ons park. Samen met de kinderen van BSO de Hooiberg maakte we in de rozentuin een start met de eetbare tuin door het planten van courgettes, het poten van piepers en het rijkelijk strooien van bloemenzaden.



Juni 2014 - Midzomernachtfeest

Bbq, live muziek, kampvuurtje, pallettafeltjes en heel veel gezellige mensen die zelf eten meenamen om samen van te genieten. En genieten dat was het! Tot in de late uurtjes.



September 2014 - Burendag

In de Rozentuin maakte we met buurtbewoners onder begeleiding van kunstenares Mira Ticheler een mooi kunstbankje. De ondernemers van de Homerusmarkt sponsorde allerlei lekkere hapjes en broodjes bij de buurtpicknick.



Oktober 2014 - Aardappels rooien in de rozentuin

Met de kinderen van de BSO aardappels rooien die zij in het voorjaar hadden geplant. Emmers vol!



Oktober 2014 - Wilgenspeelhut bouwen

Samen met een groepje burens bouwden we in de rozentuin een hut van wilgentenen waar kinderen in kunnen spelen. De hut wordt veel gebruikt (als huis, gevangenis, ufo, en vele andere creatieve varianten)!



November 2014 - 2^e keer Sint Maarten Optocht

We houden de traditie erin! Dit jaar met zelf gemaakte fakkels en een Sint Maarten met een zwaard die de cape doormidden klieft! Voor iedereen was er warme chocomelk en de kinderen konden een stokbroodje boven het kampvuur bakken.



November 2014 - Laatste werkweekend Rozentuin

Ons doel was om de rozentuin dit jaar zo in te richten dat het uitnodigt om er heen te gaan. Alle rozen waren inmiddels geplant, het onkruid bestreden en in dit laatste weekend plaatsen we al het anti-worteldoek en de houtsnippers op de open delen. Dit oogt mooier maar scheelt in het nieuwe jaar ook heel veel onderhoud.

